

Αγαπητή Άχεντ,

Είμαστε μαθητές του 1^{ου} ΓΕΛ Καισαριανής, στη γειτονική Ελλάδα.

Σου στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης για το δίκαιο αγώνα σου και απαιτούμε την άμεση απελευθέρωσή σου και όλων των παλαιστινίων αγωνιστών από τις φυλακές του Ισραήλ. Στο πρόσωπό σου βλέπουμε τον παλαιστινιακό λαό και είμαστε απέναντι στην επίθεση που δέχεστε τα τελευταία 70 χρόνια από το κράτος του Ισραήλ, με καταπάτηση των εδαφών σας, με κατεδαφίσεις σπιτιών, με βομβαρδισμούς, δολοφονίες ακόμη και γυναικών και παιδιών, με συλλήψεις και φυλακίσεις, με φτώχεια και προσφυγιά.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των νέων, στα πλαίσια μιας ερευνητικής εργασίας. Όταν πληροφορηθήκαμε τη σύλληψή σου και αργότερα τη φυλάκισή σου, αποφασίσαμε να ενσωματώσουμε στην εργασία μας το δικό σου αγώνα, δηλαδή τον αγώνα των νέων της Παλαιστίνης. Νιώθουμε θυμό και οργή για το άδικο. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε την προκλητική στήριξη της ισραηλινής κατοχής, από ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ. Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος. Ζητάμε την άμεση αποχώρηση των ισραηλινών από τα παλαιστινιακά εδάφη.

Στην Ελλάδα εμείς οι νέοι αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ζωή, είμαστε αντίθετοι με τις πολιτικές που γεννούν και στηρίζουν την ανισότητα, την καταπάτηση δικαιωμάτων και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Με τον ηρωισμό σου και την αποφασιστικότητά σου μας γεμίζεις με πείσμα, δύναμη και θέληση, να συνεχίσουμε πιο δυνατά τον αγώνα μας.

Στην πόλη μας, την Καισαριανή, την περίοδο της γερμανικής κατοχής (1941-1944), στον ηρωικό χώρο που ονομάζεται «Σκοπευτήριο», έχουν εκτελεστεί από τους γερμανούς ναζιστές, εκατοντάδες αγωνιστές που πάλεψαν για τη λευτεριά της πατρίδας μας. Ανάμεσα τους ήταν και νέοι, ακόμη και μαθητές, που με θάρρος και αυταπάρνηση θυσιάστηκαν για τα ιδανικά τους. Δεν σκύψαν το κεφάλι, δεν ξεπουλήθηκαν. Με τη δράση σου μας θυμίζεις τη 17χρονη ΕΠΟΝίτισσα Ηρώ Κωνσταντοπούλου, που αγωνίστηκε και τελικά βασανίστηκε και εκτελέστηκε το Σεπτέμβρη του 1944, από τους γερμανούς κατακτητές και τους έλληνες συνεργάτες τους.



Θέλουμε να ξέρεις πως θα είμαστε διαρκώς δίπλα σου, με την καρδιά μας, με τη φωνή μας και με τη δράση μας κι αν μας χωρίζουν θάλασσες και στεριές.

Ο αγώνας σου είναι και δικός μας αγώνας.

«...όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαν ραγιάς»