



Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών

ο συνδυασμός που στηρίζει το



Κάνε το βήμα!

Στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του σωματείου έχεις επιλογή!

Στήριξε Ψήφισε την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών!

Στις 7 Ιούνη 2018 πραγματοποιείται Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, για τη διετία 2018 - 2020.

Πάρε μέρος στη Γενική Συνέλευση του σωματείου, που θα πραγματοποιηθεί στο 1^ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας.

Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση στο σωματείο μας, στη συλλογική διεκδίκηση και συμμετοχή, στην κοινή πάλη με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίζουν για σένα! Μην ανέχεσαι την απαξίωση των Γενικών Συνελεύσεων και του Σωματείου.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Με τη δική σου επιλογή και ψήφο θα διαμορφώσεις τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. Είναι στο δικό σου χέρι λοιπόν να εκπροσωπηθεί, με ακόμα πιο δυνατή φωνή, το ταξικό κίνημα, οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, ο συνδυασμός της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ)!

Είναι ώρα να αλλάξει η κατάσταση στο σωματείο μας. Να γίνει βήμα αναζωογόνησης στη ζωή και τη δράση του, με ισχυρή ΑΣΕ και όλους εσάς στη δράση!

Η ΑΣΕ εκπροσωπείται με ένα μέλος στο ΔΣ του συλλόγου μας. Εισηγηθήκαμε δεκάδες ζητήματα για τα εκπαιδευτικά και γενικότερα θέματα. Ενημερώσαμε τους συναδέλφους για τις αποφάσεις του Δ.Σ και αποκαλύψαμε τη στάση των άλλων δυνάμεων. Πιέσαμε την πλειοψηφία του Δ.Σ. να πάρει θέση σε κρίσιμα ζητήματα και **καταγγείλαμε την αναβλητικότητα και απροθυμία της πλειοψηφίας του Δ.Σ.** να πάρει αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις (π.χ. 3ωρη στάση στις 29/9 για τους μόνιμους διορισμούς), συμμετοχή στο συλλαλητήριο που οργάνωσαν στις 28/3 συνδικάτα και εργαζόμενοι της πόλης καταγγέλοντας την αναπτυξιακή φιέστα της κυβέρνησης για το “τέλος των μνημονίων”κ.ά. Η απάντηση απέναντι στις προτάσεις της ΑΣΕ για δράση ήταν “έχουμε τη ΔΟΕ” ή την “ΑΔΕΔΥ”. Ενώ οι εκπαιδευτικοί του ΠΑΜΕ έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για την ενημέρωση των συναδέλφων, η πλειοψηφία του ΔΣ απλώς κοινοποιούσε τις αποφάσεις ΔΟΕ - ΑΔΕΔΥ για απεργίες, στάσεις, συμμετοχή σε συλλαλητήρια (πολλές φορές μία μόλις μέρα πριν) και δεν έπαιρνε κανένα έμπρακτο μέτρο για την οργάνωση της πάλης.

Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι υιοθέτησε το πλαίσιο πάλης των ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ για την απεργία στις 30/5, οι οποίες καλούν τους εργαζόμενους να απεργήσουν και να

διαδηλώσουν για την “ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας”, δηλαδή να αγωνιστούν για τα αιτήματα της Κυβέρνησης και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Η ΑΣΕ και οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ:

- Δεν καλλιέργησαν αυταπάτες για τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ και καμίας άλλης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Αντιθέτως, πάλεψαν για τον ταξικό προσανατολισμό του κινήματος, για να γίνουν τα σωματεία το πραγματικό σπίτι όλων των εργαζομένων κόντρα στα φαινόμενα διάλυσης και εκφυλισμού.
- Δεν έχουν δεσμεύσεις απέναντι στο κράτος και τη διοίκηση γιατί δεν τους συνδέει κανένας ομφάλιος λώρος μαζί τους.
- Καταθέτουν και παλεύουν με πλαίσιο πάλης που θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων κόντρα στις επιδιώξεις του κεφαλαίου.
- Αντιμετωπίζουν το ζήτημα του σχολείου, της μόρφωσης συνολικά, ως λαϊκό πρόβλημα, που αφορά πρώτα απ' όλα τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους. Παλεύουν για να γίνει πράξη το σύνθημα «εργάτη κάνε υπόθεση δική σου το μέλλον και τη μόρφωση που θα 'χει το παιδί σου!»
- Είμαστε η μόνη δύναμη που παλεύει με συνέπεια το στόχο για «μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα» και θέτουμε το ζήτημα της άμεσης μονιμοποίησης όλων των αναπληρωτών χωρίς να μπαίνουμε στη λογική των «κριτηρίων».

Πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να επιβάλουμε το δίκιο μας!

Χρειάζεται όμως άλλη πορεία στη ΔΟΕ και τον Σύλλογο. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα. Μπες στη δράση και τον αγώνα! Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων!

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Η πλειοψηφία των δυνάμεων των κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΔΗΣΥ/ΠΑΣΚ – ΔΑΚΕ) αποτελούν πραγματικό εμπόδιο στην αποφασιστική οργάνωση του αγώνα για τα μικρά αλλά και μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και όχι μόνο. Δεν μπορείς να είσαι στο ίδιο στρατόπεδο με τις Δημοτικές και Περιφερειακές Διοικήσεις, με τους βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό και με τη Διοίκηση στην Εκπαίδευση και ταυτόχρονα να παλεύεις εναντίον τους!

Σε κεντρικό επίπεδο (ΔΟΕ) αλλά και τοπικά οι δυνάμεις αυτές στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική, το αφήγημα της «δίκαιης ανάπτυξης», τη στρατηγική της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση. Αποτελούν το καλύτερο στήριγμα των κυβερνήσεων. Οι δυνάμεις της ΔΑΚΕ και της ΔΗΣΥ, που μαζί με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ πλειοψηφούν στη ΔΟΕ, δεν κήρυξαν καμία από τις μεγάλες πανεργατικές κινητοποιήσεις ενάντια στον απεργοκτόνο νόμο αλλά και μέτρα της 3^η αξιολόγησης. Αρνήθηκαν επανειλημμένα να στηρίξουν με απεργία τον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων αναπληρωτών – συμβασιούχων εκπαιδευτικών.

Χαρακτηριστική είναι η στάση τους στο ζήτημα της Προσχολικής Αγωγής. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ψήφισε έναν «κολοβό» νόμο, που δεν ικανοποιεί το αίτημα για Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή Δημόσια και Δωρεάν για όλα τα παιδιά και δεν προβλέπει ούτε 1€ δαπάνη για κτήρια και προσλήψεις προσωπικού, αυτές οι δυνάμεις μιλάνε για «νίκη του κλάδου» κρύβοντας την αλήθεια από τους συναδέλφους και δίνοντας άλλοθι στην κυβέρνηση.

Δε χρειαζόμαστε συνδικάτα και συνδικαλιστές που στρώνουν το έδαφος για να ανεβοκατεβαίνουν αντιλαϊκές κυβερνήσεις, όπως έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιχειρούν να κάνουν με τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ (Κίνημα Αλλαγής)!

Κατά τη γνώμη μας το σωματείο οφείλει:

- Να είναι χειραφετημένο από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις που υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική,

που ψηφίζουν μνημόνια και αντιεκπαιδευτικά μέτρα καθώς και από τους τοπικούς τους εκπροσώπους.

- Να καταγγέλλει τις αυθαιρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο και όχι να είναι χέρι – χέρι μαζί της.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Μπροστά στις εκλογές για το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου θα θέλαμε να απευθυνθούμε ιδιαίτερα στους συναδέλφους που στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια τον ΣΥΡΙΖΑ και τη συνδικαλιστική του παράταξη στο σωματείο και σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι και προδομένοι, έχουν όμως υγιή προβληματισμό για την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος.

Αυτοί που υπόσχονταν ότι μένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργούσαν τα μνημόνια, τώρα δυναμώνουν την αντιλαϊκή επίθεση. Τώρα όλοι μαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και οι δορυφόροι τους «σέρνουν το χορό» για λογαριασμό των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Τώρα ζεις από πρώτο χέρι το πετσόκομμα των μισθών, τους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας, τη φοροληστεία, το τσάκισμα των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και όταν ήταν στο 3% υποστήριζε ότι «το κοινό σπίτι μας είναι η Ε.Ε. και το NATO! Επιλέχθηκε ώστε να κάνει τη «βρώμικη δουλειά» για το σύστημα υλοποιώντας μέτρα που δεν μπορούσαν να περάσουν τα «κλασικά» αστικά κόμματα. Εξαπάτησε συνειδητά μεγάλα τμήματα εργαζομένων έχοντας τη στήριξη και δυνάμεων μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Αποδεικνύεται, από την ίδια τη ζωή, ότι λύση υπέρ των εργαζομένων εντός των πλαισίων της αντιλαϊκής πολιτικής, της Ε.Ε. και των Μνημονίων δεν υπάρχει. Δε συμβιβάζονται από τη μια τα κέρδη των μονοπωλίων, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και η στρατηγική της «γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας» και από την άλλη τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, τα μορφωτικά δικαιώματα και η ζωή με δικαιώματα και ειρήνη, για τους εργαζόμενους. **Μόνο σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική υπάρχει η πραγματική ελπίδα και η διέξοδος για τους εργαζόμενους αλλά και η δυνατότητα απόσπασης κατακτήσεων.**

Κάθε συναδέλφος που αγανακτά όταν βλέπει τα ΜΑΤ να χτυπούν νέους ανθρώπους για να προστατευθεί το Άγαλμα του Τρούμαν, που δεν ξεχνά: ποιος έκανε πλάτες στη Χούντα, με ποιανού τη στήριξη μάτωσε και διχοτομήθηκε η Κύπρος, ποιος διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία, ποιος έκανε τις επεμβάσεις σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, να μη δώσει ανοχή στο «ξέπλυμα» που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις ΗΠΑ και το NATO!

Μια σειρά συνδικαλιστικές δυνάμεις, όπως π.χ. οι Παρεμβάσεις/ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που συμπορεύτηκαν με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια, καλλιεργώντας συνειδητά αυταπάτες για την «πρώτη φορά αριστερά», την «περήφανη διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ», «το OXI στο δημοψήφισμα» κ.ά., έχουν μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Ρωτάμε κάθε καλοπροαίρετο συνάδελφο, που νοιάζεται για τις εξελίξεις και τη πορεία του κινήματος: Η στάση αυτών των δυνάμεων βοήθησε τους εργαζόμενους στην πάλη τους, προετοίμασε για τις εξελίξεις που έρχονταν ή αφόπλισε τελικά το συνδικαλιστικό κίνημα; Η ταύτιση των Παρεμβάσεων με την πλειοψηφία της ΔΟΕ σε κρίσιμα ζητήματα, όπως π.χ. στη στήριξη της κυβερνητικής κοροϊδίας με την Προσχολική Αγωγή, βιοηθάει τους συναδέλφους να παλέψουν ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική ή καλλιεργεί νέες αυταπάτες; Η στήριξη που δίνουν στην πλειοψηφία της ΔΟΕ, ακόμα και μέσα από κοινές εισηγήσεις προς τους Συλλόγους, συμβάλλει στην αναζωογόνηση του κινήματος ή μπαίνει εμπόδιο; Όταν μιλούν για διορισμούς με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία και όχι για άμεση μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών βοηθούν στην ενότητα των συναδέλφων συμβασιούχων ή «ξελασπώνουν» στην πράξη την κυβέρνηση;

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Παρά τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς σου, παρά τις όποιες διαφωνίες, που μπορεί να έχεις, σε καλούμε να πάρεις υπόψη σου τη συνέπεια, τις θέσεις και τη στάση του ΠΑΜΕ. Να μετρήσεις τον ρόλο που παίζει κάθε δύναμη μέσα στο κίνημα. Να κάνεις βήμα συμπόρευσης με το ταξικό κίνημα. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τα σωματεία και οι συνδικαλιστές που συμπορεύονται μέτρα μέτρα καθώς και από πρωτοστάτησαν για να παρεμποδίσουν τα αντιλαϊκά μέτρα, να οργανωθεί η αντίσταση και η αντεπίθεση

των εργαζομένων. **Αντό που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι λένε στους τόπους δουλειάς, ότι «αν δεν υπήρχε το ΠΑΜΕ δε θα κουνιόταν φύλλο» και ότι το ΠΑΜΕ «έσωσε την τιμή του συνδικαλιστικού κινήματος», δεν είναι υπερβολή.**

Ενίσχυσε την ΑΣΕ στις εκλογές και δυνάμωσε τον αγώνα:

- **Για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα**, για μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, για να παρθούν εδώ και τώρα και μέτρα στήριξή τους.
- **Για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών**, για να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις, ώστε να γίνει πράξη, με παιδαγωγικούς όρους, η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά.
- **Για σχολείο που θα λειτουργεί με όλο το απαραίτητο προσωπικό και τις υποδομές**, με πρόγραμμα που θα καλύπτει τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών.
- **Ενάντια στα Μνημόνια και τα μέτρα για την Παιδεία**, τις συνεχείς περικοπές, την αναζήτηση χορηγών για την κάλυψη βασικών αναγκών των σχολείων.
- **Ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές που δρομολογούνται στην Ειδική Αγωγή (κατάργηση ΚΕΔΔΥ)** και συνολικά στη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου, μέσα από την κατάργηση δομών και υπηρεσιών, που προωθεί η κυβέρνηση.
- **Ενάντια στην αντιδραστική κρατική αξιολόγηση**, που στόχο έχει την επιτάχυνση των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών, τη στοχοποίηση του σχολείου και του εκπαιδευτικού για όλες τις ελλείψεις και τα προβλήματα της εκπαίδευσης.
- **Για να γίνει η μόρφωση δικαίωμα όλων χωρίς εμπόδια και φραγμούς!**

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες και επικίνδυνες εξελίξεις. Η νέα επίθεση με πυραύλους εναντίον της Συρίας από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας και Γαλλίας βάζει νέες φωτιές στην περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου.

Την ίδια στιγμή η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης δυναμώνει και τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στην περιοχή μας. Απαιτείται επαγρύπνηση και λαϊκή ετοιμότητα σε αυτές τις εξελίξεις, που φέρνουν πολύ κοντά τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου, τον κίνδυνο της άμεσης πολεμικής εμπλοκής της χώρας.

Καμιά αμφισβήτηση και καμιά αλλαγή των συνόρων. Όχι στη δηλητήριο του εθνικισμού και τη λεγόμενη εθνική ενότητα η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από την υποταγή του λαού στα σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου. **Υπεράσπιση** της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων από οποιονδήποτε εισβολέα.

Καμία εμπιστοσύνη στην αστική αντιλαϊκή κυβέρνηση, που ματώνει τον λαό με μνημόνια και αντιλαϊκές πολιτικές, με πολέμους για τα κέρδη και τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας.

Καμία εμπιστοσύνη στην αστική τάξη, που υποκινεί τη συμμετέχει στον πόλεμο για την προώθηση των δικών της οικονομικών συμφερόντων, βάζοντας τον λαό μας να χύσει το αίμα του. Θα επιδιώξουμε να τη βάλουμε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας με την ανατροπή της, για την οριστική νίκη του λαού μας, με την εργατική τάξη και τον λαό μας στο τιμόνι της εξουσίας.

Στις σημερινές συνθήκες αυτό που χρειαζόμαστε είναι κίνημα καρφί στο μάτι της πλουτοκρατίας, της Κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Τέτοιο κίνημα υπάρχει. Είναι τα εκατοντάδες σωματεία, οι Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα, οι Επιτροπές Αγώνα και οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ! Συμπορεύουμε μαζί μας!

Στάσου όρθιος, με ψηλά το κεφάλι, πραγματικός δάσκαλος, παιδαγωγός της νέας γενιάς. Μη δεχτείς ένα μέλλον που τα παιδιά μας θα ζήσουν χειρότερα από μας.

Στις εκλογές του σωματείου κάνε ένα μικρό βήμα!

Με θάρρος και σιγουριά ψήφισε ΑΣΕ!